

Πολίτες της Κόλασης μια λύση σας μένει, Επιστροφή στο Όνειρο.

Για να διαβάσεις αυτό το κείμενο σημαίνει πως βρεθήκαμε στον δρόμο ή πως συναντηθήκαμε σε κάποια απεργιακή κινητοποίηση, σε κάποια συνέλευση, σε έναν κοινό τόπο με κάποιους κοινούς πολιτικούς στόχους, γιατί όσο καίει εσένα να αλλάξει αυτή η σάπια κοινωνία, άλλο τόσο μας καίει και εμάς. Μας καίει γιατί δεν μπορούμε άλλο ζούμε σε ένα χώρο και χρόνο με όλους να συμφωνούν "πως πρέπει να κάνουμε κάτι" φρικαρισμένοι με όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και να μην κάνουν τίποτα. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για "χούντες", για λαμόγια πολιτικούς και την κακιά Μέρκελ. Έχουμε μπουχτίσει να ξέρουμε πως όλοι είναι όπως και εμείς μέχρι τον λαιμό και καταπίνουν ό,τι συμβεί γύρω τους, το βουλώνουν και να συνεχίζουν σαν να μην τρέχει μία.

"Είναι τα τελευταία μέτρα για την σωτηρία της πατρίδος" - "Ψηφίζω τα μέτρα αλλά να το ξέρετε, είναι η τελευταία φορά" - Μάιος 2010, Ιούνιος 2011, Φεβρουάριος 2012, Νοέμβριος 2012

Τα ιστορικά της κρίσης είναι λίγο πολύ-γνωστά, με χίλιους διαφορετικούς τρόπους, τα ξέρει ο καθένας μας όπως πια όλοι ξέρουν το κοινό μυστικό που κάποιοι επιμελώς προσπαθούσαν να κρύψουν, πως δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι ναζήδες με την βούλα. Καπιταλισμός και φασισμός πάνε πακέτο το ξέρουν και οι πέτρες πια. Ξέρουμε πως δεν θα ξεμπερδέψουμε ούτε εύκολα ούτε γρήγορα με την "κρίση", τους φασίστες, τα αφεντικά, το κράτος και τον καπιταλισμό. Επίσης ξέρουμε πως με μια ή δύο μέρες γενικής απεργίας, που ποτέ δεν είναι γενική, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα λιγότερο απο την εκτόνωση της κοινωνικής οργής απο τους εργατοπατέρες όπως επίσημα κατορθώνουν να αχρηστεύσουν ίσως το πιο σημαντικό μας όπλο την απεργία, κατ'επιταγή των αφεντικών τους. **Και στην τελική γιατί τη στιγμή που σε κανέναν δεν περισσεύει το μεροκάματο για να το χαρίζει, τη στιγμή που κάποιος δε βλέπει αποτέλεσμα σ' αυτού του τύπου την απεργία, γιατί να απεργήσεις;**

Διαβάσεις στο μνημόνιο ότι η ιδιωτικοποίηση των δημοσιων εταιρειών θα ρίξουν τις τιμές των υπηρεσιών. Αμέσως μετά, 25% αύξηση εισιτηρίων στα ΜΜΜ. Τι είπες; Συλλογικές συμβάσεις; Σύνταξη; Δωρεάν παιδεία κ υγεία; Καλομαθημένος από την εποχή της φούσκας ε; Ρεύμα, Νερό, Τηλεπικοινωνίες, Ορυκτά, Λιμάνια, Δρόμοι. Sold Out. Υφεση 4,5% προβλέπει για το 2013 ο Προυπολογισμός. Δηλαδή: 7+%. Η Ελλάς που ποτέ δεν πεθαίνει θα σπάσει το ρεκόρ του αμερικανικού Great Depression. Κρίση και Μνημόνια έχουν καταπιεί μέχρι τώρα τρεις κυβερνήσεις, έναν εκλεγμένο πρωθυπουργό, έναν συμφωνημένο πρωθυπουργό "εθνικής ενότητας" και 3-4 κόμματα, και προχωράμε... Η πολιτική αστάθεια είναι χαρακτηριστική και δείχνει πως οι "δημοκρατίες" τους καταρρέουν. Και γιαυτό ακριβώς, για να επιβιώσουν, γίνονται όλο και πιο ολοκληρωτικές.

Η δημοκρατία δοκιμάζεται μας λένε. Η «κρίση» είναι πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να ξεπεραστεί. Να κάνουμε υπομονή γιατί απλά χάθηκαν όλα, συντάξεις, κοινωνικά «προνόμια» και προνόμια, μισθοί, δικαιώματα, ελπίδες, καταναλωτικές συνήθειες. Το πιο υποκριτικό είναι πως ίδια τα αφεντικά διατυμπάνιζαν πως η κρίση είναι ευκαιρία και πως θα μας έφερνε πιο κοντά. Πως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τους νεοναζί γιατί μόλις μπούν στην βουλή θα φορέσουν γραβάτες και θα αφομοιωθούν. Τους ναζήδες που οι ίδιοι εξέθρεψαν κατ' εικόνα και ομοίωση τους. Η «κρίση» τους φέρνει ακόμα πιο κοντά. Αριστερούς της ΜΝΗΜ.ΑΡ. δεξιούς και κεντρώους, νεοναζί και χουντικούς, αριστερούς και δεξιούς πατριωτοεθνικιστές. Η "Κρίση" μας λέγανε είναι ευκαιρία και μερικοί φαντασιώνονταν πως θα έρθουν οι 'ξένοι' και θα κάνουν μπίζνες αλλά το κεφάλαιο δεν έχει εθνικότητες, μόνο οι εργάτες έχουν εθνικότητες για να μπορούν να κανονίζουν τα αφεντικά εύκολα τα μεροκάματα της ξεφτίλας. Και τα αφεντικά ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους και προχωρούν. Δια πυρός και σιδήρου. Γιατί τώρα που έσπασε η φούσκα και πρέπει να εφαρμόσεις πρόγραμμα κοινωνικού πολέμου, φροντίζεις η αναμενόμενη οργή να διοχετευτεί αλλού για ν' αντξείς στην εξουσία. Όπερ και εγένετο: Δημόσιοι - ιδιωτικοί, Έλληνες - μετανάστες, παραγωγικοί - αντιπαραγωγικοί. **Διασπασμένοι όλοι εναντίον όλων ή όλοι μαζί εναντίον σε κράτος και κεφάλαιο;**

Στον ιδεολογικό και φυσικό κόσμο των αφεντικών είναι θεσμοθετημένη δια νόμου η ανισότητα. Αυτή και η διαφορά με τον πραγματικά ελεύθερο κόσμο που οραματιζόμαστε. Η αδιαμεσολάβητη (άμεση) δημοκρατία, προϋποθέτει κ διασφαλίζει ταυτόχρονα την ισότητα των ανθρώπων. Βουνό να το κατανοήσουν τα αφεντικά και τα νεοφιλελεύθερα τσουτσέκια τους. Η κατάσταση δεν πρόκειται ν' αλλάξει από μόνη της. Οι

σοσιαλδημοκρατικές αυταπάτες που μας πλασάρουν ("Δανία του Νότου") δε μας πείθουν πια. Ξέρουμε ότι δε χρειαζόμαστε κανέναν να μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι και μόνες μας τις εναλλακτικές που έχουμε ανάγκη και επιθυμούμε. Συνελευσιακή οριζοντιότητα και άμεση δράση ενάντια σε κάθε αντιπροσώπευση, γραφειοκρατία και ιεραρχία. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε μαζικά, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε την βολτίτσα μας και μετά να πάμε για καφέ, Γιατί τη μέρα εκείνη δε θέλουμε να λείπουμε απ' το δρόμο. Θέλουμε να είμαστε στον δρόμο που εκεί συναντάμε τους συναδέλφους μας για να ξαναφτιάξουμε απ' την αρχή τα σωματεία μας, χωρίς κόμματα και διοικητικά συμβούλια, ξηλώνοντας τις ξεπουλημένες γραφειοκρατικές ηγεσίες. Μόνο έτσι θα κηρύξουμε πραγματική **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** για να πάρουμε πίσω όσα μας ανήκουν, τη ζωή που μας κλέβουν, με στόχους το **μπλοκάρισμα της οικονομίας** και να περάσει η **παραγωγή στα χέρια των εργατών**.

Όταν λέμε πως η παραγωγή πρέπει να περάσει στα χέρια των εργατών εννοούμε αυτοί που παράγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες πρέπει να τα διαχειρίζονται κιόλας. Τα νοσοκομεία στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τα πανεπιστήμια στους καθηγητές και τους φοιτητές, οι τηλεπικοινωνίες στους εργαζόμενους τους, τα καράβια από τα πληρώματα τους. Με απλά λόγια: **Αυτοδιαχείριση σε κάθε χώρο δουλειάς, χωρίς μάντζερ και αφεντικά. Ταξικά σωματεία βάσης που ξένοι και ντόπιοι εργάτες ενωμένοι θα αποφασίζουν για αυτά που παράγουν τα χέρια τους και τα μυαλά τους με Άμεση Δημοκρατία.**

Ξέρουμε ότι ο αγώνας γίνεται εκεί έξω. Έξω απ' τα ξεπουλημένα τριτοβάθμια συνδικάτα και τις κλαδικές και τοπικές μικρογραφίες τους. Όπλα μας είναι οι μαχητικές απεργίες διαρκείας, που έχουν το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η γενική απεργία, μεε καταλήψεις υπουργείων, εφορειών, σχολείων και σχολών, εργασιακών χώρων.

Στη διακλαδική αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, στην ουσιαστική στήριξη όσων αγωνίζονται σε άλλους εργασιακούς χώρους, Στα μαχητικά πρωτοβάθμια σωματεία βάσης. Στο δρόμο, σπάζοντας τον τρόπο που γεννά η λυσσαλέα καταστολή του κράτους. Εκεί θυμόμαστε την αξία του συλλογικού εργατικού αγώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αγώνας των εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής που ρεαλιστικά ζητάνε αυτό που φάνταζε αδύνατο: το εργοστάσιο στα χέρια των εργατών. Ο αγώνας της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής αξίζει την έμπρακτη αλληλεγγύη όλων των προοδευτικών ανθρώπων που οραματίζονται μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλεόμενους. <http://biom-metal.blogspot.gr/>

Όσοι τυχαίνει να ζούμε στην Ελλάδα δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη κατάσταση, το ίδιο συμβαίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως η επίθεση των αφεντικών δεν γνωρίζει σύνορα, πατρίδες και "φυλές". Δεν έχουμε καμία μαγική συνταγή (ούτε και θέλουμε). Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Και μόνο με αγώνα για **αυτάρκεια, αυτονομία και ισότητα και αλληλεγγύη** μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε τον κόσμο πιο ανθρώπινο. **Να έρθουμε σε ρήξη με τους γραφειοκράτες, τα αφεντικά -μικρά και μεγάλα-, με τους φασίστες στις γειτονιές, με το κράτος, τον καπιταλισμό.** Μαζικές απεργίες διαρκείας να μπλοκάρουμε την οικονομία τους. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να περάσει όλη η παραγωγή στα χέρια της κοινωνίας. Έχουμε καταγαμηθεί όσο κι εσείς, αλλά έχουμε ξενερώσει με τις ψεύτικες υποσχέσεις του καπιταλισμού, μιας και ένα πράγμα είναι βέβαιο: με αυτό το σύστημα δε θα δούμε άσπρη μέρα. Η ταξική αντεπίθεση πρέπει να γενικευτεί και να μετατρέψει μονομιάς το φόβο σε οργή, τις επιθυμίες σε δράση, και τα λόγια σε πράξη. **Για την γενικευμένη κοινωνική αυτοδιεύθυνση την συλλογική και ατομική ελευθερία.**

Όποιος θέλει να μας βρεί, θα μας βρεί στο **Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου Κρήτης**

"κάτω απο τις Βήτα" ή στέλνει mail για επικοινωνία στο **steki_pk@espiv.net**

"...αντιλαμβανόμενοι την σημαντικότητα της ιστορικής στιγμής, το χρέος μας απέναντι σε μας αλλά και την ιστορία, δε μπορούμε παρά να φωνάξουμε **ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!!!**

Να συγκροτηθούμε, να σηκώσουμε το γάντι που μας πετούν και να τους το επιστρέψουμε στα μούτρα. Να δυναμώσουμε κάθε εστία αντίστασης και αγώνα, κάθε τι που αντιπαλεύει τη βαρβαρότητα που μας επιβάλλουν. Να οργανώσουμε την αγριότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας...για μας, για όλους."

απόσπασμα κειμένου απο τους 15 συλληφθέντες, αναρχικούς-ες, αντιφασίστες-ριες της μηχανοκίνητης πορείας.